

Samen gaan we ervoor!



Vormingsavond door **Piet Vandebriel**

*Over het begeleiden van kinderen in
hun vrije tijd, thuis, in de (jeugd)vereniging, de sportclub of waar dan ook*

Maandag 10 mei 2010 om 20u.
d'Erckenteel Alken - Terkoest
Toegang gratis

Samenvatting 'Samen gaan we ervoor!' - Piet Vandebriel - 10/05/2010

Als ouder trachten we onze kinderen zich te laten ontplooien tot een sterke persoonlijkheid, een weerbaar individu.

We zien graag dat ons kind zich goed voelt in zijn vel : thuis, in de sportclub, bij de chiro. We helpen hen zoveel mogelijk bij het vinden van het antwoord op de vraag : 'Wie ben ik nu eigenlijk?'

Als ze dit goed doorhebben kunnen ze hun sociale vaardigheden gaan ontplooien en also hun zelfvertrouwen opbouwen. Geloof in hunzelf, fouten kunnen maken en anderen kunnen accepteren in al hun mogelijkheden en beperkingen is niet altijd zo evident. Met de nodige dosis humor en hun eigen talenten die elk kind meekrijgt, worden ze weerbare jongeren.

Waar komen we mekaar tegen?

Elke sportclub of vereniging heeft zijn eigen referentiekader! Hoe kijken we naar de wereld? Welke gewoontes, regels, waarden/normen en pedagogische principes worden gehanteerd? En bovenal : wat verwachten we van de ander?

Wat zijn de verwachtingen naar het eigen kind, naar de groep, naar de begeleider ,...

Welke soorten activiteiten doet men, hoe groot is de groep of de betrokkenheid,...

Allemaal parameters die kunnen leiden tot confrontatie en anders zijn naargelang de bril die men opzet nl. kijkend als ouder naar zijn kind of als leider naar zijn groep.

Een goede samenwerking tussen de groep ouders enerzijds en een bestuur van een sportclub of jeugdvereniging anderzijds, hangt ook sterk af van het bestaan van een plan : hoe ga ik als leider om met deze groep kinderen maar ook : tot waar reikt het speelveld : wie heeft waar iets te zeggen?

Een bestuur heeft best een open communicatie, dus geen geheimen ook niet als er al eens iets mis gaat. Ze voorziet inspraakorganen maar met een duidelijke afbakening over de verantwoordelijkheid. En bovenal : bestuur, durf te evalueren !

Als ouders vertrekken we best vanuit vertrouwen en een positieve benadering maar eveneens beseffend waar het terrein eindigt en bovenal durven loslaten!

Tot hier korte samenvatting van wederom een boeiende avond. Piet Vandebriel was wederom een aangename spreker, vloeiende verteller en deskundige uiteenzetter.

Daarom toch jammer dat we nog te weinig bestuursleden of jongeren actief in een Alkense sportclubs of jeugdbewegingen over de vloer hebben gekregen... De afwezigheid hadden alvast ongelijk!

Schreurs Marie-Paule

Ouder met kinderen op zowel sportclub als jeugdvereniging en anderzijds bestuurslid van diezelfde sportclub.